

Leerlandschap

Als wol verweven in patronen en overtuigingen, onlosmakelijk verbonden aan wensen en verlangens. Met vlagen overschaduwd door angst en vrees. Zo verstrijken dagen, weken, maanden, jaren, uren, minuten, seconden en hoe meer we ontwarren en ontwikkelen veranderen patronen, komen beloftes en doelen gesteund door hoop, geloof en liefde. Liefde die naar buiten reikt om te verbinden, om te wikkelen in dat wat je hoopt te worden voor een ander. Zo kun je deels stellen dat wat we buiten zoeken binnen vinden en binnen kwijtraken. Buiten vervangen door andere overtuigingen en pogingen om dat te vinden wat we dikwijls niet definiëren. Gejaagd door het bestaan, zelden in het moment, gun ik mezelf te dalen naar het punt waar de grond voelbaar is, in gebed of meditatie. In gedachte de vraag te stellen: wat vind ik in mijn alleen, als ik ernaar toe reis, wat tref ik aan, hoe dient het mij?

ZOHRA EL HADDAOUI

