



---

## TOTEMS

Onze levensverhalen kruisen in diverse continenten,  
in streken waar we als mannen petten dragen,  
door steden waar ogen onze stappen volgen.

De tijd kan snel gaan: in een stad.  
Buurten veranderen in winkelcentra, huizen in wolkenkrabbers.  
Het kan uren duren: kijken naar vliegtuigen die op golven landen,  
in baaien, overzien door kleurrijke, in hout gekliefde mannen  
van drijfhout uit een ver verleden.

We dronken de beste koffie, aten de beste inktvis,  
zagen onze dochters groeien,  
tot bloei komen zoals ze willen.

Het leven kan snel gaan: als je terugkijkt.  
Een eigen baan, hun plek veroveren.  
Kan stil staan, als je samen bent.  
Als we hun kleurrijke levens overzien  
Als gekliefde mannen, verder drijvend.

---

TEKST EN BEELD: JOS COZIJNSEN  
PYE LAKE, BRITISH COLOMBIA,  
VOOR ED EN ONZE DOCHTERS

In honour of the  
λaʔuukʷiath  
Ha'wiih

Deel dit artikel

