

---

## ZO MOOI ANDERS

Ik wilde mezelf niet dragen.  
Ik wilde mezelf niet zijn.  
Ik wilde dat jij me omarmde,  
zodat ik jou kon zijn.  
Eén met jou en niet met mij,  
liever jouw pijn dan de mijne.  
Jij zag gelukkig: dat is van hem,  
dat laat ik dus de zijne.

ERWIN ELLING

---