



Phoenix Opleidingen

Raiffeisenlaan 26 A
3571 TE Utrecht
Tel 030 - 271 13 83
Fax 030 - 272 25 47

Nieuwegracht 16
3512 LR Utrecht
Tel 030 - 238 05 47
Fax 030 - 238 07 07

www.phoenixopleidingen.nl
vuurvogel@phoenixopleidingen.nl

Eindredactie

Manon Miessen

Redactie

Wietske Jansen Schoonhoven
Sandra van der Maarel
Marco de Witte
Stefan Woudenberg

Vormgeving

Hemels van der Hart

Cover

Vergesslicher Engel
van Paul Klee

 Phoenixopleidingen

 @PhoenixOpl

 Phoenix-Opleidingen

Oorlog en vrede en de vreemdeling in jezelf

We staan met onze neuzen tegen het raam gedrukt, mijn neefje en ik, en kijken naar het meisje dat op straat ligt, omgekomen van de kou, terwijl alle mensen – kerstinkopen in de hand – langs haar lopen. Te druk? Geen tijd? Te confronterend? 'Ze is nu bij haar oma,' zeg ik, terwijl mijn neefje al lang bij het volgende sprookje staat, een stukje verderop.

Het meisje met de zwavelstokjes was een van mijn favoriete sprookjes. Uren kon ik fantaseren over wat ik zou doen als ik haar zou tegenkomen. Ik zou haar meenemen naar huis, vragen of ze bij ons mocht slapen. Nooit, nee nooit zou ik worden als die mensen die haar zo maar dood lieten vriezen. De waarheid is weerbarstiger. Ook ik kijk soms liever weg als ik op straat een vreemde tegenkom die iets van me wil: de vrouw die het straatnieuws verkoopt, de man die een paar euro bij me los wil peuteren.

Oorlog en vrede en de vreemdeling in jezelf. Hoe spelen oorlog en vrede, goed en fout voor jou? Grote vragen, die we allemaal tegenkomen in ons leven van alledag. Want hoe ga je om met woede en haat, maar ook met je voornemen om altijd het goede te doen? De dingen die we soms maar liever uit de weg gaan, komen in dit nummer juist aan bod.

Sinds ons ontstaan is leiderschap een vertrouwd onderwerp binnen Phoenix. Komend jaar is het zelfs bijzonder actueel: in februari verschijnt ons nieuwe leiderschapsboek *De tekens verstaan*, en in juli doet Wibe Veenbaas een stap terug in het leiden van ons instituut. Het kon niet anders dan dat het zomernummer in dit teken zou staan. Wat heb jij aangenomen in je leiderschap, wat geef je door? Welke weg heb jij van binnen afgelegd? Wat is de traditie waar je in staat?

We zijn benieuwd naar wat deze vragen bij je oproepen en zien uit naar je bijdrage aan het volgende nummer. Waar we ook benieuwd naar zijn: jullie reacties op deze Vuurvogel. Stuur ze ons!



Manon
Miessen