
DOUCHE

Druppel voor
druppel tintelt
over de topjes
van mijn vingers

Mijn lijf
siddert
van binnen

Een soort
extatisch feestje
met onzichtbare
slingers

MONIEK WOLTERS (GEDICHT EN BEELD)

JOERI VAN BEEK (FOTOGRAFIE)

Deel dit artikel

